

Levengevend Leven – 17 maart 2019
Evangelische Kerk Jefta Breda

“Onthouden!”

Levengevend Leven – 17 maart 2019

Johannes 2:19-21

1. Jezus is de nieuwe tempel

¹⁹Jezus antwoordde hun: ‘Breek deze tempel maar af, en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.’

²⁰Zesenvestig jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd,’ zeiden de Joden, ‘en u wilt hem in drie dagen weer opbouwen?’ ²¹Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. ²²Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd had.

Nieuwe Bijbelvertaling© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Levengevend Leven – 17 maart 2019

1Kor.6:11b,19-20:19-21

2. Ik ben God's tempel

¹¹, u bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God.

¹⁹.... weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? ²⁰U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.

Nieuwe Bijbelvertaling© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Levengevend Leven – 17 maart 2019

Efeziërs 2:19-22

3. Wij zijn God's tempel

¹⁹Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, ²⁰gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. ²¹Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, ²²**in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest**

Nieuwe Bijbelvertaling© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Levengevend Leven – 17 maart 2019

Matteüs 6: 2a,4; 6:6

1. Het geven

^{2a} Dus wanneer je aalmoezen **geeft**, bazuin dat dan niet rond.. ⁴Zo blijft je aalmoes in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, **zal je ervoor belonen**.

2. Het bidden

⁶Als je gaat **bidden**, ga dan je huis in en doe de deur dicht. Dan kun je in het geheim tot je Vader bidden. Je Vader ziet wat er in het geheim gebeurt. **En hij zal je belonen**.

Nieuwe Bijbelvertaling© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Levengevend Leven – 17 maart 2019

Matteüs 6: 16-17

3. Het vasten

¹⁶Wanneer jullie **vasten**, zet dan niet zo'n somber gezicht als de huichelaars, want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.

¹⁷Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, ¹⁸zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. **En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen**.

Nieuwe Bijbelvertaling© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Levengevend Leven – 17 maart 2019

1Kor.6:19-20:19-21

Ik ben God's tempel waarin Gods Geest woont

¹⁹.... weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? ²⁰U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.

Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Levengevend Leven – 17 maart 2019

Jakobus 4:8

⁸ Nader tot God, dan zal hij tot u naderen.

Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

David in Ps 35:13

Ik verootmoedigde mij met vasten (NBG51)

Levengevend Leven – 17 maart 2019

Matteüs 6: 16-17

3. Het vasten

¹⁶Wanneer jullie **vasten**, zet dan niet zo'n somber gezicht als de huichelaars, want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. ¹⁷Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, ¹⁸zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. **En jullie Vader**, die in het verborgene ziet, **zal je ervoor belonen.**

Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Levengevend Leven – 17 maart 2019

Lucas 2:36-38



³⁶Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd, ³⁷en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe. **Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden.** ³⁸Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem

Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Levengevend Leven – 17 maart 2019

Zacharia 7:5

“Wanneer jullie vasten, nu al zeventig jaar lang, doe je dat dan werkelijk voor mij?

Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

John Wesley: “Laat allereerst ons vasten gedaan worden voor de Heer, met ons oog alleen gericht op Hem. Laat ons motief alleen dit zijn dat we onze Hemelse Vader willen verheerlijken....”

Dat is de enige manier waarop we bevrijd zullen **worden van het liefhebben van de zegen in plaats van Degene Die de zegen geeft.**

Stille tijd.....tijd om relatie te hebben met de Vader en de Zoon

1. **Stil zijn voor/bij God** Psalm 62:2 ²Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van hem komt mijn redding.(BGT: ²Alleen bij God krijg ik rust,
2. **Leren luisteren naar Zijn stem** 1Sam. 3:1-9
3. **Leiding vragen en ontvangen** 2Sam.5:17-25
4. **Lofprijzing en dankzegging** Filip.4:4-7
5. **Aanbidding** Joh.4:23-24
6. **Voorbede** Ezra 10:1
7. **Strijden** Efeziërs 6:10-18
8. **Bidden in tongen** 1Korintiërs14:18,19
9. **Bijbel lezen** Kolossenzen 3:16
10. **Enzovoorts.....**

Levengevend Leven – 17 maart 2019

Mijn slotwens:

**God zegene jullie rijkelijk in de komende weken
naar Pasen.**

***Nader tot God*, dan zal hij *tot* u naderen.**

(Jakobus 4:8)

**Doe aan onthouden en blijf deze woorden
onthouden**

Amen!